



Lieve Dwarsliggers en Dwarsliggerinnen.

Wat een rare tijd hebben wij achter de rug.

Ons Carnavalsjaar net afgerond ging heel Nederland op slot en konden we niet eens onze jaarvergadering houden.

Eindelijk kunnen we weer iets meer en hebben wij de vergadering gepland op 7 september 2021 in Het Cultuurhuis Pater Dekker.

Het is nog wel belangrijk dat je moet doorgeven of je wel of niet aanwezig zult zijn.

Dit graag **voor 31 augustus**. Graag mailen naar secretariaatdwarsliggers@gmail.com.

Wij als bestuur zijn al druk bezig om plannen te maken voor het nieuwe seizoen. Alles is natuurlijk nog onder voorbehoud, maar we hopen dat in November 2021 alles weer mag.

De agenda staat vanaf nu weer op de site, daar zullen ook steeds de wijzigingen op doorgezet worden.

Een aantal punten willen we alvast onder jullie aandacht brengen.

Leden bericht

Beste, lieve Dwarsliggers en Dwarsliggerinnen

Graag wil ik jullie (ook namens de kinderen en kleinkinderen) bedanken voor de lieve kaarten, mooie brieven, prachtige bloemen, enz., die wij ontvangen hebben na het overlijden van Ruud.

Het was overweldigend. Het heeft ons heel erg goed gedaan.

Heel, heel erg bedankt!

Tevens wil ik het bestuur bedanken voor de speld, tgv 33 jaar lidmaatschap van de Dwarsliggers, die jullie Ruud postuum gegeven hebben.

Ruud's beste vriend Herman Wooning heeft hem , samen met Joke, in ontvangst genomen.

Heel veel dank.

Ik zal de speld goed bewaren tzt aan onze kleinzoon doorgeven.

Lieve groeten van

Dineke Maarschalkerweerd-Bosschers

Stichting Activate&Exposure

is toch bezig om de zaterdagen in oktober te vullen met Halloween.

Er zal geen fietstocht komen. Maar ze willen voornamelijk voor de eigen gemeente dit organiseren.

Elke zaterdag zal op een andere plek een activiteit zijn. Ze hebben hiervoor wel onze hulp nodig in de vorm van figuranten, versiering in het dorp en de optocht is de laatste zaterdag van oktober. Mocht jezelf een leuk idee hebben als figurant of als deelnemer van de optocht neem contact op met Marion.

Dit alles is natuurlijk ook nog onder voorbehoud, maar meldt je vast aan bij:

bertmarionvandervelde@kpnmail.nl





De jeugdcommissie:

Wil graag de jeugd van Eerbeek weer bij de Carnaval betrekken. Ze willen 1 zaterdag in de maand een activiteit hiervoor bedenken. Dat kan zijn b.v. een fiets Clinique van Last Gear of Elis Ligtee. Of een knutselmiddag voor het versieren van het dorp tijdens Halloween.

Hiervoor kunnen zij natuurlijk altijd hulp gebruiken. Laat van je horen.

Bij de dansgarde en de jeugdraad zijn altijd nieuwe leden welkom. Dus mocht je iemand kennen die graag mee wil dansen, of in de jeugdraad wil geef het door.

Informatie hierover volgt ook nog later maar bij vragen kun je terecht bij bertmarionvandervelde@kpnmail.nl

Het grote weekend

We zullen op de zondag geen optocht meer houden. We denken dat dit erg moeilijk gaat worden. Maar we hebben als alternatief bedacht de lichtjesparade op vrijdagavond uit te breiden.

De opening van het weekend zal plaatsvinden bij de Bhoele en vanaf hier we lopen via het Oranje Nassaplein naar de Korenmolen. Binnen bij de Korenmolen zal dan de vlaggen ceremonie plaatsvinden. De vrijdagavond zal daarna volledig losbarsten bij onze residentie De Korenmolen.

Mocht je zelf hiervoor nog een leuk idee hebben daar staan wij altijd voor open!

Het Bestuur

Doordat de jaarvergadering allemaal op zich heeft laten wachten zijn er al een paar wijzigingen die we doorkunnen geven.

- Als penningmeester heeft zich aangemeld Jeroen Draaijer. Hij kan 7 september officieel gekozen worden.
- Marco stopt weer in het bestuur, deze functie was tijdelijk in verband met de ziekte van onze voorzitter Wilbert. Maar gelukkig is hij er weer.☺
- Marion zal het nieuwe seizoen onze vice voorzitter zijn.
- Wendy zal zich weer herkiesbaar stellen tijdens de jaarvergadering.
- Bea heeft aangegeven het secretariaat nog even te blijven doen.

