



# Digiproat

Jaargang 4, nummer 15

22 maart 2018

## Woordje van de secretaris

### Wat er ter sprake komt:

Woordje secretaris	1
BINGO aankondiging	2
Hulp gezocht	2
De prins heeft genoten	3
Buiging van de adjudant	4
Onze prinses genoot	4
Club van 111	5
Jeugdhoogheden aan het woord	6
De trotse ouders van...	9

### CARNAVALS- KALENDER

#### **BINGO**

zondag 25 maart 2018  
*Pater Dekkerhuis, Eerbeek*

#### **Pronkzitting**

zaterdag 17 november 2018

#### **Jeugdronkzitting**

zondag 18 november 2018

Beste Dwarsliggers en Dwarsliggerinnen,

Al weer ruim een maand ligt het carnaval achter ons en heeft een ieder weer zijn gewone bezigheden opgepakt. Het was een kort seizoen waarin veel gebeurde en er ook volop genoten is. Voor ons als bestuur gaat het allemaal nog gewoon door, iets wat laatst wel duidelijk werd op het napraten van het carnavalsweekend.

Zoals we de laatste 2 jaar carnaval hebben gevierd, in een tent, is financieel niet meer te realiseren en dit hebben we als bestuur ook duidelijk aangegeven. Van de aanwezige die avond kregen wij de opdracht mee om de mogelijkheden te gaan onderzoeken wat er verder evt. mogelijk is. Dit houdt in gesprekken voeren met de horecaondernemers. Wat kunnen zij voor onze vereniging betekenen en wat staat daar tegenover? Zo kunnen wij tijdens de ledenvergadering 24 april een plan presenteren van het hoe wat nu verder. Hier zullen wij dus nog de nodige tijd in gaan steken voordat het zover is.

Daarnaast baart het menigeen ook zorgen dat er steeds meer commissies leeg lopen en dat er met steeds minder mensen de zelfde werkzaamheden moeten worden geklaard.

De volgende commissies zijn hard op zoek naar mensen die willen helpen: senioren, grote wagenbouw, PR en ook het bestuur is op zoek naar een voorzitter en penningmeester. Misschien ben ik nog wat vergeten, maar het komt er wel op neer dat helpende handen zeer welkom zijn. Zo ook bij acties die worden opgezet om geld voor de vereniging binnen te halen. Helpende handen zijn en blijven altijd nodig dus weet je iemand die wil helpen: meldt je aan.

Met Carnavaleske groet  
Willemien Heikens  
Secretaris

## BINGO avond op komst.

Onze BINGO-avonden zijn nog steeds een groot succes, dus we kijken uit naar de volgende avond. Aanstaande zondag is het alweer zover.

Voor €12,50 speelt u alle rondes mee (incl. bonusrondes met prachtige geldprijzen). De deur gaat om 19.30 uur open, we starten om 20.00 uur.

**MAANDELIJKSE**  
**BINGO**  
**VELE LEUKE PRIJZEN**  
**EN GELD BEDRAGEN**  
**PATER DEKKERHUIS**  
LORENTZSTRAAT EERBEEK  
**AANVANG 20.00 UUR**  
CARNAVALSVERENIGING  
**de Dwarsliggers**  
EERBEEK

## GEZOCHT: hulp PR-commissie

De pr-commissie heeft hulp nodig bij de vele taken waar het (vooral) vóór het grote weekend druk mee is. We kunnen het niet meer met de mensen die we hebben.

Een paar voorbeelden zijn:

- 't Dwarsliggersdörpse Buukske maken;
- Beheer website, Facebook en Instagram;
- Deze digiproat maken;
- Onderhouden contacten en schrijven stukjes naar de kranten;

We zoeken vooral **iemand die kan of wil leren werken met het programma In Design**, omdat wij hiermee 't Buukske en deze digiproat maken. Iemand die leuk kan schrijven of de creativiteit heeft om de pagina's van een leuke opmaak te voorzien. We maken sinds vorig seizoen het Buukske, dus het zal daarbij voornamelijk gaan om het bijwerken van de reeds gemaakte pagina's en waar de creativiteit het toelaat nieuwe dingen invoegen/maken.

Doordat wij tijdens de carnavalsactiviteiten geen actieve rol zullen hebben, kun je als lid van de pr-commissie optimaal genieten van het feest en hoef je niet persé overal bij aanwezig te zijn (al is dat natuurlijk wel gezellig).

Dus: ben jij goed met computers? Stukjes schrijven voor de krant? Weet je veel van sociale media?

Zou jij bij een van deze dingen een steentje willen bijdragen?

Heb je vragen of wil je een keertje meedraaien / kennismaken? Graag!

Neem contact op met Netty voor meer info of een kennismaking.

[pr@cvedwarsliggers.com](mailto:pr@cvedwarsliggers.com)

## De prins heeft genoten!

Lieve Dwarsliggers en Dwarsliggerinnen,  
Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over hoe ik het carnaval seizoen heb beleefd. Nou in 1 woord "fantastisch", wat een geweldig seizoen! Wel wat vreemd om het via een andere weg te beleven.



Zaterdag 11-11 begon het dan. De pronkzitting! Wat duurde die dag lang, de zenuwen gierde door mijn lijf, hoe verder de avond vorderde hoe langer de minuten duurde.

En daar was het moment dat we op het podium stonden achter de schermen. Het aftellen begon en de zenuwen op het hoogtepunt.

Daar stonden we dan als geweldig jong hooghedentrio. Eerst een beetje ongemakkelijk maar later op de avond kreeg ik er steeds meer "schik" van. Geweldig al die felicitaties tijdens het uitdelen van de medailles. De zondag was weer vroeg, een heerlijke brunch namens de oud prinsen. Goed geregeld! 's Middags wat meer tijd voor ons zelf en genieten van de Jeugdpronkzitting.

Het prinsenbal, wat een mooie avond alle opgevoerde stukjes. Zoveel tijd en moeite is er ingestoken. Echt leuk om te zien. De uittredens waren ook zeer bijzonder! Even kijken hoe het bij andere verenigingen gaat. Veel leuke en nieuwe mensen leren kennen. Alle verhalen die je van de hoogheden en oud hoogheden hoort, veel geleerd en gelachen.

En daar was dan het grote weekend, donderdag tot er met dinsdag. Heel vermoeiend, maar door alle geweldige lieve steun van iedereen kwamen we erdoorheen. We zijn goed verzorgd, vrijdag de sleuteloverdracht. Ja, nu wordt het menens. Even een woordje namens de prinsen, toen zo'n grote sleutel en het lijflied als afsluiter. Na het lijflied vervolgde we onze weg richting het Oranje Nassauplein "de wisselbeker overdracht", en ja wat zag ik daar. Daar stond 'ie dan, mijn werkpaard,



mijn truckje. Echt geweldig om te zien! Maar ja wat moest die nou hier? 'Ja ja' zei oud prins Menno. 'Herken je deze en ja waarom zou die hier staan?' Nou die moesten wij dus even vooruit trekken als hoogheden om toch die beker terug te winnen. Mooi bedacht en dat had ik nou echt niet verwacht. 's Avonds was er nog tijd over voor een feestje, even een goede warming up voor de aankomende dagen. Zaterdag de wagenoverdracht, locomotiefjesbal en in de avond de carnavalsparty. Een hele mooie dag en op de zondag de optocht. Hij was kort maar dat mocht de pret niet drukken. Het was gelukkig mooi weer. 's Avonds weer tijd voor een feestje, supergezellig weer!

Dan de maandag, wat een middag... Ja, want toen werd ik door de laatkomers gevraagd om mee te doen als wagenbouwer, maar dit moest wel even officieel. Ik zou een medaille krijgen namens hun, want ja, nu moest ik dan wel echt bij hun horen en niet meer bij de

Bierdupkes. Maar wat zij niet wisten... Ik had er stiekem al één gekregen, haha. Wat een mooi moment, die ogen van hun.

Even in de maling genomen door een van hun eigen wagenbouwers. Na al het gelach was er dan ook nog het verbranden van de pop, we moesten daarvoor wel weer even naar buiten. Alle hoogheden deden een woordje en deze werden gevolgd door een persoonlijk nummer. Zoveel tranen gierden over de wangen van iedereen, want ia... Na zoveel mooie dagen komt er ook een eind.



Dinsdag was het tijd om het zwarte gat op te zoeken. Helaas is deze dag voor mij afgevallen. 's Ochtends alleen even geholpen met opruimen, maar toen zakte de vermoeidheid in de benen. Het was mooi geweest.

Ik wil iedereen bedanken voor dit geweldige seizoen. Deze prins heeft genoten!

## Een diepe buiging namens onze Adjudant

Phoe, wat een geweldig seizoen. Wat heb ik genoten, al moet ik wel zeggen dat tijdens onze opkomst mijn zenuwen door mijn lichaam gierde. Na de opkomst leek het alsof alles van mij afgleed en dat alles liep zoals moest. Een boel mensen leren of beter leren kennen die veel doen voor het carnaval en waarvoor ik respect heb en een diepe buiging voor maak.

Het carnaval als adjudant doormaken is niets vergeleken met lid zijn van de vereniging en tot de Bierdupkes behoren. Het prinsenbal vond ik super, alle stukjes die voorbijkwamen en de eer voor mij om mee te dansen met de dansgardes, wat totaal onverwachts was!

Het hele carnaval heb ik mijn aandacht het meest gevestigd op de jeugd. De jeugd is immers de toekomst van de vereniging. Waar ik het meeste van heb meegekregen zijn de oud prinsen. Zij kunnen je nog heel wat leren!

Lieve carnavaalsgroeten en hopelijk op naar een mooi seizoen 2018-2019,

Adjudant Bjorn



## Onze Prinses genoot van begin tot eind

Wat een seizoen had moeten worden van deelnemen aan de jeugdcommissie en het carnaval leren kennen is totaal iets anders geworden. Wat heb ik genoten, nooit gedacht dat ik dit ooit zou doen. Met een man die lid is van De Dwarsliggers wist ik namelijk niets meer van de carnaval dan “een feestje” vieren op de zaterdag/zondag, nou hier ben ik van terug gekomen!

Ik heb van het begin tot het einde genoten. Het jaar leek erg lang te duren, van het moment dat je gevraagd wordt om prinses te worden totdat het bekend wordt gemaakt op de pronkzitting, maar vanaf dat moment vliegt de tijd en alles gaat zo snel voorbij dat je echt van moment tot moment moet genieten.

Met onze jeugdhoogheden aan onze zijde hebben wij vele momenten gemaakt die wij voor altijd met ons mee zullen dragen en koesteren. Wij hebben gelachen en gehuild. Alle mooie, lieve en grappige momenten opgeslagen. Vrienden, ja dat zijn wij echt geworden!

Ik wil iedereen bedanken die dit seizoen voor ons tot een mooi seizoen heeft gebracht/gemaakt.

Lieve carnavaalsgroeten en hopelijk op naar een mooi seizoen 2018-2019 met nu echt als deelnemer van de jeugdcommissie of..

Prinses Myrthe



Om iets bij te dragen voor zieken, senioren en kinderen zijn wij lid van de **Club van 111**. Mede door onze gift krijgen deze groepen gratis een geweldig Carnaval gepresenteerd. IETS VOOR U??

Kijk voor meer informatie op [www.cvdedwarsliggers.com/club-van-111](http://www.cvdedwarsliggers.com/club-van-111)

Grand café  
De Korenmolen

Ritme op maat  
Coen van Vollenhoven

Bistro  
De Zaak

Restaurant en Partycentrum  
de Heideroos

Ten Veen  
De echte bakker

PLUS van Tetering  
Eerbeek

JS Entertainment  
Apeldoorn

Nedlite  
lichtreclame BV

Varego  
Elektrotechniek

Yellow Cab  
Entertainment

Partyverhuur  
Eerbeek

Glazenwassers en  
schoonmaakbedrijf  
Johan Heikens

Streppels Kleding  
Verhuur Hall

Schotpoort  
Logistics  
Eerbeek BV

Nolsen  
Accountancy

Steeners & De Winkel  
Bedrijfsdiensten BV

Installatiebedrijf  
Tabor Eerbeek

Multimedia 2000  
Eerbeek

Ruijling advies  
BV  
Eerbeek

Bril '73 Opticiens  
Eerbeek



## Onze jeugdhoogheden aan het woord...

Het was voor mij een bijzonder seizoen. Ik had niet verwacht ooit nog jeugdprins carnaval te worden. Dus toen ik gevraagd werd door de jeugdcommissie of ik jeugdprins wilde worden was ik totaal verrast.

Dit jaar mocht ik ook naar de carnavalsavond in de tent op zaterdagavond, het was super om dit mee te mogen maken.

Het afscheid op maandagmiddag was erg mooi en emotioneel.

Ik vond het een geweldig seizoen en wil iedereen nogmaals heel erg bedanken voor alles!

## Jeugdprins Daan

...vervolg op de volgende pagina..



Op een avond werd ik gevraagd of ik jeugdprinses 2017/2018 wilde worden. Dat vond ik echt super gaaf en zei daarop ja. Een paar werken later mocht ik de rest van de jeugdhoogheden ontmoeten. Die ochtend hebben we samen met de ouders en de jeugdcommissie een beetje lopen kletsen en dingen doorgenomen wat ons dat jaar te wachten stond. Daarna moesten we de kleding ook nog uitzoeken. Ik als jeugdprinses en Iris als jeugdhofdame gingen de jurken uitzoeken en de sieraden. Toen iedereen alles had konden we de foto's gaan maken. We moesten toen in vol ornaat naar de plek waar we de foto's gingen maken. Die dag was het wel een beetje koud, maar de foto's waren super goed en mooi gelukt. Al deze dingen moesten allemaal in het geheim gedaan worden. Dus we komen het tegen niemand zeggen.



Maar de tijd vloog voorbij en toen was het alweer november. Dus toen was de jeugdpronkzitting, dat was allemaal best spannend maar het was wel een super leuke en gezellige middag met veel mensen.

Voor het carnavalsweekend hebben we ook een paar uittredens gehad in Apeldoorn bij andere verenigingen. We zijn ook op bezoek geweest bij de Beekwal met allemaal oudere mensen, die vonden het ook leuk dat we langs kwamen. In januari hadden we het prinsenbal en wij moesten ook een stukje maken. Daarvoor hebben we met zijn vieren bij elkaar gezeten en het ging niet zo makkelijk als we dachten. Vooral omdat de jongens en de meiden het niet altijd met elkaar eens waren. Maar gelukkig is het ons natuurlijk wel gelukt om iets leuk te maken wat we die avond konden neerzetten.

Verder hebben we ook nog bloemetjes rondgebracht voor de oudere mensen in Eerbeek. Dit had ik samen met jeugdprins Daan gedaan. Daarna was het overdracht van het Buukske. Maar voordat we hem kregen moesten we een paar opdrachten met de grote Hoogheden uitvoeren. De twee prinses moesten in een doos grabbelen en uitleggen wat er in zat zonder het woord te zeggen. Dat ging de jeugdprins beter af dan de grote prins, want die kon niet zo goed zijn mond houden. We hadden ook nog de 55+ carnaval, maar voordat we die hadden, hadden we als jeugdhoogheden met de president een lunch. Het was gezellig en we zaten een beetje te kletsen maar toen we klaar waren met eten ging de buik van onze president knorren. We moesten allemaal heel hard lachen en de jeugdprins zei: als ik zo op moet en iets moet zeggen komt dat niet goed hoor en de president zei van wel maar uiteindelijk was dat niet. Dus we hebben onze president een bijnaam gegeven en dat is president Knor.

Toen was het carnavalsweekend. We hadden eerst op vrijdagmiddag scholenbezoek, daarna hadden we de sleuteloverdracht en toen was het weekend begonnen want het dorp heette niet lang meer Eerbeek maar het Dwarssliggersdorp. Die avond was er voor de jeugd carnadisco met de dansgarde en allemaal polonaises en veel muziek. De volgende morgen was de wagenoverdracht en moesten de mensen die onze wagen hadden gemaakt 11 cent zoeken tussen de vieze borden en bestek. Toen ze al het geld hadden gevonden was de wagen voor ons. Die middag was ook nog het locomotiefjesbal voor de jongeren kinderen, dat was ook weer een gezellige middag. De volgende ochtend werden we eerst opgehaald toen gingen we samen met de dansgardes en de jeugdraad wat eten. Toen werden we als vips door de grote hoogheden opgehaald om naar de optocht te gaan want dat stond in onze proclamatie. We gingen ernaar toe in een limo! Toen we er waren mochten we op onze wagen staan en hebben we door allemaal straten gereden. En daarna was er nog de prijsuitreiking voor de lopers en de wagens en nog een feest in de tent. En toen was het maandag en was de afsluiting van het weekend, maar ik vond het een fantastisch jaar en ik denk de rest ook.



## Jeugdadjudant Yuri

Dwarssliggers en dwarssliggerinnen,

1. Mijn carnavalsseizoen als jeugdadjudant is mij goed bevallen!
2. We zijn begonnen met het optreden van alle leden tijdens Prinsenbal zoals de jeugdcommissie, de raad van Elf, de Hoogheden, de Jeugdraad, dansmarietjes en de jeugdhoogheden.
3. We zijn ook bij een vereniging in Apeldoorn geweest en hebben we een bezoek gebracht aan een ouderencentrum en een gehandicapten instelling.
4. Eerst hadden we op vrijdagavond de carnadisco en op zaterdagavond een feest bij de Korenmolen in de tent met Anita Schlager en Dennis Wilthink waar veel jongeren los gingen.
5. Die zondag gingen we lunchen bij Brigitte waarbij ineens een zwarte limo opdook. De Hoogheden en Jeugdhoogheden gingen met de limo mee naar de Korenmolen en klaar maken voor de optocht. De optocht was gezellig en daarna hadden we een party in de tent naast de Korenmolen.
6. Maandag was het einde van het carnavalsseizoen toen hadden we afscheid genomen en de carnavalspop verbrand.



Ik heb dit seizoen erg leuk ervaren en ontzettend veel gelachen. Het seizoen is erg snel gegaan.

---

## Jeugdhofdame Iris

Beste dwarssliggers en dwarssliggerinnen,

Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven hoe ik het afgelopen seizoen heb ervaren als hofdame.

Het begin, de pronkzitting, jeetje wat was dat spannend zeg. Het geheimhouden dat je hofdame wordt is lang niet zo moeilijk en ook niet zo spannend, maar om daarna op te komen en dat je het mag bekend maken... Een heerlijk gevoel dat je daarna aan iedereen mag vertellen dat je hofdame bent geworden, zo gaaf!

En dan begint het langzaam maar zeker met al enkele middagen/avonden feestvieren met elkaar. Wat heb ik daar enorm van genoten, echt zo gezellig met Daan, Noor, Yuri, samen met hen hebben we zoveel lol gehad.

Ook de voorbereidingen voor het prinsenbal was erg leuk.

Van alle middagen, waar ik echt van genoten heb, springt voor mij het locomotiefjesbal en de avond dat we in de zorgcentrum in Deventer zijn geweest het meest eruit. De reden is dat wij zo konden zien dat die mensen aan het genieten waren dat we daar waren met de vereniging, dat deed mij heel veel.

En voor we het wisten was het zover dat de optocht door het dorp door ging en daarna lekker feesten in de tent, wat ging de tijd snel.

En toen het fröhshoppen waar ik wel een beetje tegenop zag. Het was de laatste dag van het seizoen en moest ik afscheid nemen van een super fijne tijd. Vooral het liedje van de grote hoogheden, Prins Rick, Prinses Myrthe en Adjutant Bjorn over vrienden raakte mij wel eventjes en moest ik ook een traantje om laten. Daarmee is ook duidelijk dat ik een super leuke tijd heb gehad!

Prins Rick, Prinses Myrthe, Adjutant Bjorn, Jeugdprins Daan, Jeugdprinses Noor, Jeugdadjudant Yuri, de jeugdcommissie en alle dwarssliggers en dwarssliggerinnen, **BEDANKT!**



## De trotse ouders van...

Wat was het voor ons een bijzonder seizoen! Eerst hebben we vorig seizoen intens mogen genieten van onze jeugdprins Kevin den eerste. Maar dan is het op zondag 12 november 2017 zo ver en gaat hij samen met zijn prinses en adjudant aftreden. Opa en Oma en Tante en Oom komen speciaal voor het aftreden van Kevin, maar weten dan verder nog niets... Onze dochter zal namelijk de jeuddhofdame worden van het nieuwe seizoen 2017/2018.

Wel grappig: mensen zien ons even in de weer, omdat onze zoon natuurlijk na zijn aftreden zijn jeugdraadskleding weer aan moet. Kwam dat even goed uit, want dan kan ik Iris in de jurk hijsen en haar haren opsteken en niemand heeft op dat moment in de gaten, echt super. Iris natuurlijk ontzettend nerveus! Ooh, wat zou iedereen ervan vinden. Maar niet alleen Iris is zenuwachtig, iedereen achter de coulisse. En dan is het zo ver. Het stukje vooraf waar de jeugdcommissie heel veel energie en tijd in gestoken heeft, echt leuk om te zien.

Dan het moment om aan opa en oma te vertellen dat zij de camera gereed moeten houden, jeetje dat hadden ze niet verwacht, geweldig! En daar waren ze dan, het nieuwe jeugdkwartet van de dwarsliggers! Een superkwartet met veel lol en plezier, en dat stralen ze uit!

Wij als ouders hebben ook nu weer een super en bijzonder jaar mogen meemaken. Met enkel hoogtepunten. Wat de vereniging voor de jeugd heeft gedaan, echt teveel om op te noemen!

Ik wil dan ook iedereen via deze weg zo ontzettend bedanken wat jullie allemaal gedaan hebben!

Wij als ouders hebben hiervan zo ontzettend genoten, maar ook de kinderen.

Alaaf, alaaf, alaaf!

Groetjes Gertie en Mira Voorhorst.



### Colofon:

#### Digiproat

4e jaargang, nummer 15-2017.

**Secretariaat:** W. Heikens,  
Veldkantweg 69, 6961 HH  
Eerbeek.

**Verschijnt:** Bij voldoende  
plezierig nieuws.

**Oplage:** Onbeperkt, digitaal.

**Redactie:** Jollie Deb.

**Penkruipers:** Hoogheden en  
jeugdhoogheden, Gertie en  
Mira Voorhorst, Willemien  
Heikens, Netty Roeloffzen,

**Fotografie en illustratie:**  
Famba.

Stukje aanleveren? Graag  
naar

[info@cvededwarssliggers.com](mailto:info@cvededwarssliggers.com)

Deze nieuwsbrief automatisch  
ontvangen in de mailbox?

Meld je dan aan op onze  
website bij nieuws - digiproat.

Bezoek onze website:  
[www.cvededwarssliggers.com](http://www.cvededwarssliggers.com)

CV de Dwarsliggers

*Bestuur:*

Voorzitter: *vacature*

Secretariaat: Willemien Heikens

Penningmeester: Bea Hol

Petra Gerritsen, Marion van der Velde

Wendy Hissink - Klapwijk, Wilbert Klomp